

In alle talen is **WELKOM**  
een deur die openzwaait  
armen die zich spreiden  
alsof je een overwinning bent  
die komt binnenvallen.

In elk land is **hoop**  
een eerste stap  
en in een gedicht als dit is drempel  
het verkleinwoord voor berg.  
Als taal zich niet als muur vermomt  
is er ruimte, loop je er doorheen  
en kunnen woorden vallen  
die binnenblijven.

Een **assistent** is iemand  
die een voorzet geeft  
en wat openzwaait wuift straks tot ziens  
als een poort waar het woord **WELKOM**  
niet onder de vloermat wordt geveegd.

*Tom Driesen  
Stadsdichter Turnhout  
september 2015*